

VENLOSE GESLOTEN SCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN 2011

van uw Sjef-Redacteur

Graag wilt u, beste lezer, op de hoogte gebracht worden van de laatste stand van zaken bij de Snelschaakmarathon tussen Jan Op de Laak en Piet Kuntzlaers. Natuurlijk, dat kan ik begrijpen. Ik heb weer het nodige journalistieke onderzoek verricht, en kan u op de hoogte brengen van het laatste nieuws. Want er zijn weer schokkende onthullingen! Maar de vraag is, of ik daar nog veel zin aan heb.

U zult zich afvragen hoe dat komt. Welnu, dat is gelegen aan de heer Ger van Leipsig. Deze door mij inmiddels niet meer zo hoog geachte heer heeft het bestaan om protest aan te tekenen tegen mijn laatste artikel, waarin ik heb gesuggerend dat hij vier bier en een kleintje pils heeft verorberd in de bar van LimianZ. Kennelijk is hem een van die biertjes in het verkeerde keelgat geschoten.

En was het daarbij gebleven, dan was dat nog tot daar aan toe. Maar hij heeft op hoge toon rectificatie geëist van het bericht dat hij een bierdrinker zou zijn. En bovendien wil hij dat er bij die rectificatie een foto van hem wordt geplaatst waarop hij geen bier drinkt! Als ik hier geen gehoor aan geeft, dreigt hij deze kwestie bij het bestuur van de VSV aanhangig te maken en het royement van uw Sjef-Redacteur aan te vragen. Ook heeft hij advocaat Bram Moskovitch in de arm genomen om de materiële schade die voortvloeit uit zijn geestelijk leed, persoonlijk op mij te verhalen. Gewoon te gênant voor woorden!

Kijk, dat alles gaat me allemaal veel te ver. Wie denkt de heer Van Leipsig wel dat hij is? We leven in een vrij land gebaseerd op een joods-christelijke moslimcultuur, met vrijheid van meningsuiting als hoogste goed, zelfs verankerd in de grondwet. De persvrijheid staat hier hoog aangeschreven! Als de inhoud van het clubblad hem niet zint, kan hij toch ook zelf zijn biezen pakken? En bij de Schaakvereniging Blerick gaan spelen of zo? Alsof hij onvervangbaar is op onze club, met zijn voorliefde voor het Letse gambiet. Nou, dat is anders toch maar een heel dubieus gambietje!

Kortom, ik ben natuurlijk niet van plan om te zwichten voor dit soort dreigementen. Is hij nou helemaal? Dan eet ik nog liever eigenhandig het clubblad op. Ik zal hier het goede voorbeeld geven en stand houden, omdat als we op dit soort belachelijke eisen ingaan, het eind natuurlijk wel helemaal zoek is. Het is echt tot hier en niet verder. Ik sta pal voor idealen als een goede smaak, communicatie op basis van respect voor elkaar, en een clubblad van hoge kwaliteit.

Voor alle zekerheid heb ik ook nog even contact opgenomen met Ad Burgmans, de voorzitter van het bestuur, voor een gratis juridisch adviesje. Maar die stelt zich op het standpunt dat zolang als er geen klacht ingediend is, hij ook geen uitspraak gaat doen. Kijk, dat vind ik nou weer zo'n Mubarakiaanse instelling. De hele vereniging staat in vuur en vlam, en hij reageert niet..... Maar goed, ik stop die retirade nu, want ik moet nog even afwassen.

RECTIFICATIE

In het vorige nummer van ons clubblad is er in een artikel van mijn hand de suggestie gewekt dat de heer G. van Leipsig vier bier en een kleintje pils heeft gedronken in de bar van LimianZ. Ik heb deze bewering onvoldoende kunnen staven, hetgeen betekent dat deze suggestie ten onrechte is gedaan. Ik betreur het leed dat ik de heer van Leipsig hiermee heb bezorgd. Sjef-Redacteur.



De heer G. van Leipsig zonder bier



Voorzitter Ad Burgmans doet of zijn neus bloedt.

Wat is er ondertussen aan de hand in de Gesloten Venlose Marathonsnelschaakkampioenschappen? In doorgaans welingelichte kringen circuleert het gerucht dat Marc van der Lee en Boeb Jacobs in het geheim hebben verzocht om in deze competitie te mogen indraaien. Na ampel beraad hebben Jan en Piet deze heren beloofd dat ze een proefwedstrijd zouden mogen spelen, waarna ze zouden worden geballoteerd.

Uw Sjef-Redacteur heeft dagenlang LimianZ geschaduwd en zijn camera met telelens in de aanslag gehouden. En nadat zijn geduld eindeloos op de proef is gesteld, werd zijn volhardende inzet beloond met de landelijke primeur van de onderstaande foto's. Zowel Jan en Marc, als Piet en Boeb zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Ontkennen heeft nu dus ook geen zin meer.



Marc van der Lee – Jan Op de Laak 1-0



Boeb Jacobs – Piet Kuntzlaers 0-1

Naar het schijnt zijn Marc en Boeb echter niet door de ballotage gekomen. Breekpunt was daarbij dat Marc niet het respect voor Jan kon opbrengen om hem deze partij te laten winnen. Uiteraard heeft Jan geen behoefte aan concurrentie aan de top van het klassement. Boeb had wel de klasse om van Piet te verliezen, en zou dus ook wel geaccepteerd zijn, maar een getal van drie deelnemers maakt het spelen van een toernooi toch wat gecompliceerd. Vooralsnog strijden dus alleen Jan en Piet om de titel en schijnt de tussenstand 239 - 41 te zijn. Ik houd u op de hoogte.

Uw Sjef-Redacteur