

# Paul van der Ven overleden

Ons zeer gewaardeerd (bestuurs)lid Paul van der Ven is zaterdag 18 juli om het leven gekomen in de Blausteinsee (bij Aken) tijdens het duiken.

Dit was sinds enkele jaren, naast het schaken, een geliefde bezigheid van hem.

Hij werd sinds zaterdagmiddag vermist. Zijn lichaam is maandagavond na uitgebreide zoekacties geborgen.

Dagblad De Limburger heeft over het tragische ongeval uitvoerig bericht.

Hij mocht slechts 27 jaar worden.

De uitvaartdienst was maandag 27 juli om 10.00 uur in het crematorium in Blerick.

Paul was lid sinds 2002 en heeft veel verdiensten gehad voor onze club, met name als jeugdinstruuteur in het Ald Weishoes, webmaster en door ICT-ondersteuning bij toernooien. Daarnaast was hij een enthousiast schaker die vrijwel elke clubavond van de partij was.

Hij zal een grote leegte achterlaten.

Bas van der Grinten  
Secretaris

---

## Toespraak bij de crematie van Paul van der Ven

maandag 27 juli 2009

Ad Burgmans  
voorzitter Venlose Schaakvereniging

Paul was sinds 2002 lid van de Venlose Schaakvereniging. Ik denk niet dat schaken toen al een echte hobby van hem was. Hij had weliswaar als kind al enkele jaren op schaakles gezeten in 't Ald Weishoes, maar dat bleek niet uit zijn prestaties. Veel verlies, weinig winst. Maar Paul leed daar niet onder. Hij trad toe tot de jeugdcommissie en ging schaakles geven aan de kleinste jeugdleden. Voor hemzelf was dat tegelijk een goede manier om stapsgewijs beter te leren schaken. Hij deed zelf mee aan de examens. Vorig jaar slaagde hij voor stap 5 en hij was volop bezig met stap 6.

In 2005 is hij bestuurslid geworden van de Venlose Schaakvereniging. Schaken was een echte hobby geworden, maar wat misschien voor hem nog belangrijker was: hij voelde zich thuis in de schaakvereniging en ondervond daar vriendschap. Daarom bood hij met liefde zijn diensten aan aan de vereniging. Zijn computerdeskundigheid kwam goed van pas bij de opbouw en het beheer van de website en bij de verwerking van uitslagen in toernooien.

Het plotseling sterven van iemand die zo kort bij je staat, raakt je diep. Zeker op zo'n jonge leeftijd. Je schrikt, je bent ontdaan, verdrietig en tegelijkertijd komen er heleboel vragen. Hoe is het mogelijk dat Paul dit is overkomen? Is hij roekeloos geweest? Is hij overmoedig geweest? Waar was hij mee bezig? Wat is er precies gebeurd? Moeilijke vragen waar nog geen antwoord op is. Maar ook vragen over Paul zelf. Niet iedereen kent hem goed. Is dat die jongen die altijd een rugzak droeg? Die een tijdje geleden zes weken door Australië heeft gereisd? Die je om hulp kunt vragen als er iets met je computer is?

Wat was Paul voor iemand? Hij was een vrolijke flierefluiter, zo leek het, maar van binnen zat ook een andere kant. Er zijn maar een paar mensen in onze vereniging die hij daar deelgenoot van maakte. Hij heeft moeilijke tijden gekend. Daar liep hij niet mee te koop.

Paul was een bescheiden, vriendelijke jongen die niet graag op de voorgrond stond. Hij had sinds 2006 een eigen website. Een persoonlijke website, waar hij vertelt over wie hij is, welke opleidingen hij genoten heeft, wat zijn werk is en welke hobby's hij heeft. Daarnaast heeft hij nog een website van zijn eigen bedrijfje: Van der Ven Automatisering. Het was zijn droom om deze zzp-onderneming uit te bouwen tot een volwaardig automatiseringsbedrijf in Limburg. Met enige humor, maar waarschijnlijk serieus bedoeld, had hij als directie alvast een afdeling inkoop, een afdeling verkoop, een afdeling administratie, een klantenservice en een afdeling personeelszaken opgericht.

In zijn persoonlijke website typeert hij zichzelf als een eigenwijze nerd, die serieus kan zijn, maar dat meestal niet is. Ik citeer: *“Ik ben altijd wel een beetje met humor bezig, zoals vaak terug te vinden is in de teksten die ik schrijf. Als een tekst geen humor bevat, dan is het zeker niet geschreven door mij. Ik vind het belangrijk om af en toe het serieuze te laten varen. Ik kan echter ook serieus zijn, bijvoorbeeld als ik schrijf over humor zoals nu”*.

Hij gaat op zijn website uitvoerig in op de betekenis voor hem van het schaken. Ik citeer: *Mijn niveau is niet zo geweldig, maar dat heb ik ook nooit als doel gesteld. Op zaterdagmiddag geef ik les aan jeugdleden. Als men aan schaken denkt, denkt men vaak aan een sport met een stoffig imago. Dat is best jammer. Het is een leuk om te doen, en leuk om te zien. Wat is er leuk aan?*

- *Schaken is interessant voor mensen met wiskunde. Als er één mier op het eerst veld zit, en op ieder volgend veld twee keer zoveel als op het veld ervoor, dan zitten er op het laatste (64<sup>e</sup>) veld 9.223.372.036.854.775.808 (**negen triljoen tweehonderddrieëntwintig biljard driehonderdtweeënzeventig biljoen zesendertig miljard achthonderdvierenvijftig miljoen zeventhonderdvijfen-zeventig duizend achthonderdacht**) mieren. (Dat heeft Paul uitgerekend)*
- *Schaken lijkt een beetje op Stratego en Risk en op Warcraft II / Age of Empires. (Paul was dol op computerspelletjes)*
- *Met schaken loop je geen risico op lichamelijk letsel, bijvoorbeeld een gebroken been of een bloedneus. Voorafgaand aan een partij wens je je tegenstander succes, en als je verloren hebt, feliciteer je je tegenstander.*

Schaken heeft volgens Paul ook humor:

- *Na een verloren partij vroeg iemand: “Hoe ging het?”, waarop ik antwoordde: “Het scheelde niet veel; Als het bord andersom had gelegen, had ik gewonnen”.*
- *Tijdens het analyseren van een partij zegt een toeschouwer: “Nu zou ik liever met zwart spelen”, waarop ik inhaak: “Ik sta liever langs het bord op dit moment”.*

Wij willen Paul herinneren als een vrolijke jongen. Een jongeman die af en toe nog kind wilde zijn, maar die serieus met zijn toekomst bezig was. Vol met plannen die hij niet meer heeft kunnen realiseren. Helaas. Paul, je was een van ons.

## In herinnering Paul van der Ven

Paul stond altijd klaar voor een partijtje schaak en een praatje aan één van de tafels in het cafégedeelte. Ongeloof dat het zo fout heeft kunnen gaan zal ons nog lang bijblijven.



Paul was actief in de jeugdcommissie en gaf schaakinstructies. Veel van de jeugdspelers zullen hem zeker missen.



Met het overlijden van Paul verliezen we ook een bestuurslid met grote betrokkenheid voor de Venlose Schaakvereniging.