

## Beetje Coronamoe

*Ook Schakie is een beetje coronamoe. Na de eerste golf begonnen we met de VSV weer voorzichtig aan het fysieke schaak te ruiken.*



Het Venlo Gesloten was een aardige invulling van de zomer. Toen werden we verrast door het stoppen van Limianz en moesten we, terwijl de 2<sup>e</sup> golf zich aandienende, op zoek naar een nieuw onderkomen. Op dit moment is er nog geen kogel door de kerk, maar wel een serieuze optie. De borden, stukken en klokken zit momenteel ook werkeloos thuis en vervelen zich te pletter.

Online-schaak is het enige wat ons rest. Dat is niet voor iedereen een welkom alternatief. Volkomen begrijpelijk voor die leden die vooral het sociale contact op de clubavond missen. Dat kan je met online-schaak onmogelijk vervangen. Ja, je kunt een beetje chatten tussen de partijen door. Maar leuk is anders. Ook het speeltempo is voor menigeen een probleem. Hoe langer de speelduur, hoe

groter de zelfdiscipline nodig is. Het huidige speeltempo is prima lijkt me: 10 minuten per partij en een increment van 15 seconden per zet. Dus een beetje doorschaken en je hebt er weer een minuut bij. Echt in tijdnood komen is geen gevaar. De goudvinken hebben zelfs zeeën van tijd: 25 minuten en 20 seconden per zet. Schaken tot in de late uurtjes.

Het leuke van Lichess zijn ook de varianten die je kan spelen. Chess960, King of the hill, Antichess en Crazyhouse, om er enkele te noemen. Via Lichess-tv kun je nagaan hoe de varianten werken.

Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik deze coronatijd nog schaaklessen geef aan de jeugd op de basisscholen. Dat is één aaneenschakeling van vrolijke en verbaasde gezichtjes, leuke schaakpotjes en trotse kinderen die een diploma halen. Ik besluit dan ook bij deze om de slogan van de belastingdienst te jatten: Schaakmeester Geert...maakt schaken leuker en makkelijker.

*Schakie Splinter*