

Terugblik vijfenzeventig Clubbladen. 2 “Organen” en 73 “Vizieren”

Nico liet destijds weten dan met honderd stuks “Officieel Orgaan” de rode streep bereikt werd en dat er over opvolging nagedacht moest worden. Of ik het wilde doen? Dat deze vraag zou komen was snel duidelijk. Een korte bedenkpauze maar het besluit was al genomen. Onder voorzitterschap van Theo van Spijk was voortgang van de clubbladtraditie – hij was een man van het ~~geschreven~~ gedrukte woord – één van de hoekstenen van de vereniging.

Waarom een nieuwe naam? Het clubblad was naamloos, het werd gewoon ‘clubblad’ genoemd. Het zou een naam worden die makkelijk blijft ‘hangen’. Met Rien Waltmans werd de naam ‘VSV Vizier’, kort ‘Vizier’ snel gevonden. Vizier paste goed bij het strijdvaardige karakter van het schaakspel en draagt ‘visie’ uit.



Ontwerp: Marc

Er moest ook een nieuw frontje komen. Valuas (Venloos: Flujas) en Guntrud konden terug naar de Akkermannen. Het werd aanvankelijk een ietwat suf café-interieurtje, later vervangen door de twee Stauntonpaardjes.

Naarmate het aantal vorderde – het werden er uiteindelijk 75 – werd het steeds meer een ‘automatisme’. Het clubblad maken betekende tekstverwerken, soms tot in de kleine uurtjes als een soort tijdnoodduel, altijd opletten dat bij de automatische spellingscontrole uit stond! Nico bleek zijn eigen bijdragen heel nauwgezet te herlezen! Er werd altijd goed ingestuurd, competitieupdates, bestuursmededelingen, toernooiverslagen, schaaktechniek, noem maar op.

Huib Borghouts verdient een speciale vermelding. Jarenlang was hij het die met de print-outs naar de copyservice ging en daar net zolang kopieerde, vouwde en niette tot alles klaar was. Ook de verzending, deels rondbezorgen, deed hij er eventjes bij. Nog een reden om altijd naar kwaliteit en continuïteit te streven.

Later werd Huib werk uit handen genomen door verwerking bij Ger van Leipsig’s werkgever Xerox, die ook de adressering aankon. Er werden in één keer kant-en-klaar boekjes gemaakt.

Mijn laatste nummer verscheen een maand na het plotselinge overlijden van Paul van der Ven ten gevolge van een duikongeval in Duitsland. Dat was in juli 2009.

De nieuwe redactie werd een samenwerkingsverband waarin Peter Smith een centrale positie inneemt. Ron Vink en Zef Hendriks waren er eerst bij betrokken maar droegen de functie later over.

Peter automatiseerde verder, de omslag werd per nummer actueel.

Zie ook een bijdrage elders in het Vizier over schaakproblemen: **Mat in veel** ter ere van het grote aantal clubbladen.

Marc van der Lee