

DE GESLOTEN VENLOSE MARATHON SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN

door Zef Hendriks

Ook aan de bar in Limianz is het hierboven genoemde toernooi het onderwerp van hooglopende discussies. Uw Sjef-redacteur heeft in het kader van zijn onderzoeksjournalistiek over deze Gesloten Marathon met slechts twee deelnemers een aantal saillante uitspraken kunnen noteren die hij u niet wil onthouden.

Nico v.d. Hoogt (onder het genot van een glas *Chardonnay*): Dit lijkt wel een privékampioenschap. Hier moet tegen opgetreden worden. Het is gewoon een discriminatoir toernooi. Neem nu alleen het feit al dat een schaker als N. v.d. Hoogt niet in staat wordt gesteld om hier de hoofdprijs te winnen. Dat kan natuurlijk niet. Ik overweeg om hier op de voorjaarsvergadering vragen over te gaan stellen. De voorzitter moet dan maar actie ondernemen.

Ger van Leipsig (*pilsje*): Dat zet weinig zoden aan de dijk. Piet en Jan presteren het om zelfs tijdens de jaarvergadering nog stiekem door te schaken. Alsof wij dat niet in de gaten hebben! Maar ze trekken zich gewoon nergens wat van aan.

Bas v.d. Grinten (*kopje thee*) is een andere mening toegedaan: Ik vind dit toernooi een leuk, origineel en verrassend initiatief. Dat ik niet mee kan doen, vind ik niet erg. Ik ben zelf op dit moment niet genoeg in vorm om enige kans te maken op dit kampioenschap.

Ger van Leipsig (*tweede pilsje*): Maar ik blijf er bij dat ze met dat toernooi toch wat meer de openbaarheid moeten zoeken. Laten we het bestuur verzoeken om voor de beide heren in de speelzaal een vaste plaats met verhoging te creëren.

Bas v.d. Grinten (*tweede kopje thee*): Dat verzoek zal ik meenemen naar de eerstvolgende bestuursvergadering. Wellicht kunnen we er ook een demonstratiebord achter zetten.

Geert Hovens (*spaatje blauw*): Ja, en dan ook twee naambordjes.

Ger van Leipsig (*derde pils*): We moeten ook niet overdrijven. Ze hoeven niet achter glas. En een grote asbak hoeft er ook niet bij.

Wouter Smeets (*Jägermeister*): Er is in onze speelzaal geen ruimte meer voor een verhoging. Ik stel voor dat we een schellinkje bouwen, zoals bij de Muppets. Dan kunnen Piet en Jan ook op hoog niveau gaan schaken. Maar ik vind het hoe dan ook toch wel mooi wat die mannen doen.

Peter Timmermans (*Red Bull*): Niks op hoog niveau schaken. Dat ratingverschil tussen Jan en Piet is sowieso veel te hoog om er een eerlijke wedstrijd van te maken.

Ger van Leipsig (*kleintje pils*): Hoe is de stand eigenlijk na ronde 219?

Zef Hendriks (*bitter lemon*): In doorgaans welingelichte kringen wordt gefluisterd dat de stand inmiddels 184 - 35 is.

Peter Timmermans (*tweede Red Bull*): Ik vind 35 punten toch knap van Piet.



Stelling na 85. Te5-e7. Piet en Jan schaken onverstoorbaar verder, ook al heeft de eigenaar van Limianz zo laat in de nacht de verwarming al uitgezet.

..... en zo gingen de discussies nog uren door.

De hamvraag bij dit alles is natuurlijk wat het Bestuur van de VSV voor een standpunt inneemt. Als hier geen duidelijke sturing wordt gegeven, kunnen de discussies onder de leden uiteindelijk alle kanten uitgaan, met alle verstreckende gevolgen van dien.

Uw Sjef-redacteur is er nog niet in geslaagd om het Bestuur een officieel standpunt te ontlocken. *Off the record* hebben we echter al kunnen vernemen dat dit orgaan zichzelf een gedoogbestuur vindt, dat niet te krachtadig kan optreden omdat men dan de meerderheid van het draagvlak onder de leden dreigt te verliezen.

Ook hebben we nog niet kunnen achterhalen wie de geheimzinnige sponsor is die een geweldige bokaal als prijs ter beschikking schijnt te hebben gesteld. Mochten er in de nabije toekomst verdere onthullingen geopenbaard worden, dan zullen wij niet schromen om en passant een extra katern aan het clubblad toe te voegen. Wij houden u op de hoogte! En houdt u vooral ons volgende verenigingsblad in de gaten!